



SOLEN HETNAR OCH HAVET SLÅR

BIGGAN & LASSE DAHLBERG
SÅNG MUSIK

BARBRO LINDGREN
TEXT

Sånger för barn och andra

Vispoesi att dela med sig av

Barbro Lindgrens texter är poetiska, fulla av underfundig humor och passar ihop med Lasses musikaliska infall och lekfullhet. Den här skivan är en samling 18 sånger, en del skrivna på 70-talet, andra förra året...

Lasse Dahlberg har som kompositör till filmer som "Bröderna Lejonhjärta" och "Trolltider" fått stor spridning, liksom ordet Bolibompa.



Biggan Dahlberg

Foto: Mats Nehlin

Bläeld Musikteater, Biggan och Lasse har sen tidigt 80-tal arbetat med proffs och amatörer, vuxna och barn för mångfald och jämställdhet i sina stora musikteaterprojekt. Teodok i Järfälla, RoJ-föreningen Haninge, KLIV-teatern i Lidköping. Bläeld Musikteater har turnerat landet runt med över tusen föreställningar. Bland mycket annat "Alban - popmuffa för små hundar", text Barbro Lindgren, musik Björn Isfält och Lasse Dahlberg. Det blev över 350 föreställningar i hela Sverige med premiär på Södra Teatern i Stockholm. Bläeld Musik har också turnerat med häst och vagn i ett miljöspel tillsammans med Barbro och Bernt Franckie. Bernt har gjort konvolutets originalteckning.

Solen hetnar och havet slår

text Barbro Lindgren, musik Lasse Dahlberg

1. Jag ligger på en äng
2. Ofattbart att det är vår
3. Solen hetnar och havet slår
4. Nu är våren här
5. Ögonblicksfångst
6. Så brusar vi in i tiden
7. Gärna ville jag vara ett träd
8. Himlen tänder sina ljus
9. Tänk alla millioner år
10. Jag åker pendeltåg
11. Livets nödortoft
12. Två burkar
13. Sången om Kalle
14. Nyss var du ett barn
15. Den jag älskar heter Örjan
16. Vi är blommor
17. Kråkbegravningen
18. Herden vallar sina får

Biggan Dahlberg, sång

Lasse Dahlberg, piano, flöjt, sång m.m.

Mikael Carlén, gitarr, bas, slagverk, synthar m.m.

Ola Johansson, slagverk

1. Jag ligger på en äng

Jag ligger, ligger på en äng
långt borta härifrån
och tänker på vart
alla floder rinner
Jag ligger, ligger på en äng
långt borta härifrån
och tänker på
hur dagarna försvinner
Jag ligger, ligger på en äng
långt borta härifrån
och tänker på
ditt ansikte
och dina smala händer
och dagarna och veckorna
får gå
Jag lever bara
en minut i sänder
Jag ligger, ligger på en äng...

2. Ofattbart att det är vår

Allt har börjat
marken lyser
Känn hur hjärtat slår!
Luften ångar
som den andas
vilken skillnad mot i går!

Hjärtat bankar
allt är stilla
håggens doft så stark
Gräset rör sig
mycket långsamt
över vårlig mark

Se på hagtornets
små knoppar
lysande i allt det grå
Och den ljuva
mandelblommen
Kattfötter
så små så små

Träden grönskar
göken ropar
Svalorna kom hit igår
Havet bländar
som en spegel
ofattbart
att det är vår

3. Solen hetnar och havet slår

Solen hetnar
och havet slår
hästen stampar
dagarna går
Molnen driver
och gökarna gal
dungen står
som en festsmyckad sal

Mörkret lyser
och sorgen känns tung
svårt att bli gammal
svårt vara ung
Stjärnorna vitnar
natten tar slut
jag sjunger sånger
som ingen hört förut

4. Nu är våren här

Nu är våren här
Nu är Krille kär
Han är kär i en tjej som heter Anna
Hon är ätta år
och har tio tår
å ser ut som en kaffepanna

Han du hört den här?
Nu är Tobbe kär
Han är kär i en tjej som heter Emma
Hon är nästan stor
och har röda skor
Han har sagt jag kan få na för en femma

Har du hört den här?

Nu är Pelle kär

Han är kär i en tjej som heter Sanna

Dom brukar pussas varje dag

tills Pelles mamma sa

"Nu gör ni läxor me' samma!"

Puss, puss, sant, sant

Puss, puss, sant, sant

Har du hört den här?

Nu är Janne kär

Han är kär i en tjej som heter Lotta

Hon är väldigt blyg

dom får gå ut i smyg

fast dom måste va' hemma senast åtta

5. Ögonblicksfångst

Nu sitter två kråkor

på räcket vid ån

Nu flyger den ena

Så är den stunden över

Nu ritar jag en blomma

med en penna

på en sten

Nu ritar jag en till

Så är den stunden över

Nu sitter två kråkor

i stolpen vid ån

jag lägger handen

över stenen

Så är den stunden över

Två kråkor på räcket

telefonstolpen är tom

jag kastar stenen

i en grop

Så är den stunden över

6. Så brusar vi in i tiden

Så brusar vi in i tiden

den ena efter den andra

evigheten tar över

Så brusar vi in

håpna att det redan tog slut

Livet som egentligen

aldrig började

In i skogens kärna

nådde vi aldrig

de största fåglarna gled

vär näsa förbi

Dagar och nätter

månader och år

Så stilla ligger stenarna

Så mjukt rör sig gräset

Så snabbt var det över

7. Gärna ville jag vara ett träd

Gärna ville jag vara ett träd

ja gärna ville jag vara ett träd

Jag skulle stå på en äng för mig själv

och tänka som man tänker

på hur vinden far

och stjärnorna blänker

Gärna ville jag vara en sten

ja gärna ville jag vara en sten

Jag skulle ligga för mig själv

på en strand

och tänka som man tänker

på hur vågorna slår

och vattnet stänker

Gärna ville jag vara ett hav

ja gärna ville jag vara ett hav

Jag skulle finnas överallt

och tänka så som haven tänker

på hur stormarna far

och vågorna blänker

8. Himlen tänder sina ljus

Hästen stampar i sitt stall
vintern ska bli lång och kall
Duvan kuttrar i sitt bo
putsar sig i lugn och ro
Himlen tänder sina ljus
Över skogar, hav och hus

Tuppen gal kuckelikul
Det är dags att sova nu
Katten leker med sin svans
som om inga sorger fanns
Himlen tänder sina ljus
Över skogar, hav och hus

Hunden luktar på en sten
gräver sedan ned ett ben
Haren hoppar på sin äng
Barnet slumrar i sin säng
Himlen tänder sina ljus
Över skogar, hav och hus

9. Tänk alla miljoner år

Tänk alla miljoner år
som inte du var född
Då fanns det gräs och träd
och flugor
Men inte samma gräs
som nu
och inte samma träd
och inte samma flugor

Tänk alla miljoner år
som inte du var född
Då fanns det hus
och djur och stigar
Men inte samma hus
som nu
och inte samma djur
och inte samma stigar

Tänk alla miljoner år
som inte du var född
Då fanns det människor
och hav och stenar
Men inte samma människor
som nu
Men samma hav
och samma stenar

10. Jag åker pendeltåg

Jag åker pendeltåg
och träden dom flyger
och gubbarna och åkrarna
och kyrkorna dom flyger
Där flyger en ål
Jag åker pendeltåg
och kråkorna dom flyger
och husen och stolparna
och trädarna dom flyger
Där flyger en bil!

Att fotbollsplaner får så'n fart
det kan man knappast tro
Där flyger en kol!
Jag åker pendeltåg
och korna dom flyger
och tallarna och granarna
och björkarna dom flyger
Där flyger en hatt!
Good-bye och God Natt!

11. Livets nödtorft

Ge mig en varmkorv
rätt mycket mos
dubbel hamburgare
gurka och juice
Två Coca Cola
milkshake och glass
är det sen något
ses vi på dass

12. Två burkar

Två burkar sprang
igenom stan
och sökte efter
sina pappor

På snedden
sprang de hela dan
och rullade
i många trappor

När dagen
nästan tagit slut
och deras ben
var ganska nötta

Så hittade de
sina pappor i en strut
helt utdruckna och
mycket mycket trötta

13. Sängen om Kalle

Kalle föddes klockan tre
ilsken som en varg
hade kommit ut på sne
kal om huvet
sur och arg
Första åren skrek han mest
sög i nappen som en tok
kröp omkring och tuffade
och lekte han var lok

Sen kom han i skolan
han sa allting fel
skrev bak och fram
i böckerna
men lärde sig en del
Och när han spelat fotboll
och lättjat som man gör
så var han plötsligt tjuge
och färdig ingenjör
Då skaffa han två rum och kök

med utsikt mot en gård
en flicka skaffa han
och en begagnad Ford
Och sen så fick dom
tre små barn
som skrek båd dag och natt
då köpte han ett eget hus
och frun hon köpte hatt

Och Kalle jobbade och slet
han köpte nya Volvo Sport
och barnen växte opp och lekte krig□
och byggde höga fort
Væn blev han gammal
sur och arg
och kal om huvet
som en varg
en dag så dog han
och tyckte det var lika bra

14. Nyss var du ett barn

Nyss var du ett barn
i en vaggva av vindar
Nyss var du ett slumrande barn
under linder
Din vän var en humla
en svala din bror
en äng var ditt täcke
och himlen din mor
Nu styr du färden
genom mörknande världen
där träden tiger stilla
där barnen far illa
Det dånar omkring oss
av skrik och granater
och barnen har vuxit
upp till soldater

Var finns nu vår jord
den ofattbart sköna?
Var är våra ängar
de underbart gröna?

Var är alla humlor
och svalan din bror
ditt täcke av ängsgräs
och himlen din mor?

Var är alla barn
alla ivriga händer?
Var är alla floder
var är alla stränder?
Var är alla humlor
och svalan din bror
ditt täcke av ängsgräs
och himlen din mor?
Mot nymänens skära
vill jag dig bära
genom mörker och ljus
över vindarnas sus
Högt över träden
de grönaste gröna
bort över djupen
de lockande sköna

Nyss var du ett barn
i en vaggga av vindar
Nyss var du ett slumrande barn
under lindar
Nyss var du ett barn
nyss var du ett barn
Nyss var du ett barn.

15. Den jag älskar heter Örjan

Vi har lekt en gång i parken
satt bredvid varann på marken
och han rörde mej med handen
och så grävde vi i sanden
Dina ögon, sa han,
är som runda sjöar
eller som små gröna öar
Du kan bli min fåstmö om du vill
Åkej, sa jag, sen satt vi still
och Örjans öron lyste röda

tänk, sa han, om hundra år så
är vi döda
då finns det inga ögon
som små sjöar
men riktigt vatten finns det
med små gröna öar
Och än så länge kan vi leka
ha kul i parken
och sitta still
bredvid varann på marken
Den jag älskar heter Örjan
men dom kallar honom
Smörjan

16. Vi är blommor

Vi är blommor
driv oss varsamt
Vi är jordens hopp
låt oss växa vilda
och få gå i knopp

Vi är blommor
bryt oss inte
Gränslös är vår glöd
låt oss växa fria
utan våld och död
utan våld och död

Ge oss mod
att våga glädjas
glädjas tusenfalt
Lita på oss
ge oss värme
för därute är så kallt

Vi är barn
och vi är många
Vi är jordens salt
Lyssna till oss
vi är starka
vi kan allt
ja, vi kan allt

17. Kråkbegravningen

Du skulle varit me
Ja, jag säjer de
en gång när jag råka
snubbla på en kråka
som var gredelin och röd
men hela gamla kråkan
var ju jättedöd
jag tog och grävde ner den
precis bakom en tall
rätt djupt
det var ball
Sen spika jag ett kors av två pinnar
och stack ner
och plockade blommor
orkidéer
Jag gjorde lite kransar
mysiga buketter
och spelade en psalm
med Tompas kastanjetter
om himmel och om jord
en massa svära ord
Jag spela lite andra bitar som jag vet
sen gick jag hem
man kan ju inte spela i all evighet
Nej, man kan ju inte spela
i all evighet

Solen hetnar och havet slår
finns också på noter
www.blæld.se

18. Herden vallar sina får

Gräset susar, molnen går
Stenarna är tusen år
Herden vallar sina får
herden vallar sina får

Vinden sjunger, klockan slår
Solen över skogen står
Herden vallar sina får
herden vallar sina får

Träden bidar, åren går
Doften från ett rosenår
Herden vallar sina får
herden vallar sina får

Kvällen nalkas, dagen går
Nyfött lamm på ången står
Herden vallar sina får
herden vallar sina får



Solen hetnar och havet slår

text Barbro Lindgren, musik Lasse Dahlberg

- 1. Jag ligger på en äng**
Lasse Dahlberg sång, piano, flöjt
Biggan Dahlberg stämmor
Mikael Carlén gitarrer, bas, stämmor
Ola Johansson trummor
- 2. Ofattbart att det är vår**
Biggan Dahlberg sång
Lasse Dahlberg sopranino, piano
Mikael Carlén gitarrer, bas, trumprogrammering
- 3. Solen hetnar och havet slår**
Lasse Dahlberg sång, piano, tvåflöjt,
stämma och dubb
Biggan Dahlberg sångdubb
Ola Johansson trummor, shaker
Mikael Carlén gitarrer, stämmor, bas
- 4. Nu är våren här - musik Dahlberg/Björn Isfält**
Lasse Dahlberg sång, piano, flöjt, stämmor
Biggan Dahlberg stämmor
Mikael Carlén gitarrer, bas, stämmor, synthar
- 5. Ögonblicksfångst**
Lasse Dahlberg sång piano
Ola Johansson trummor
Mikael Carlén gitarrer, bas
- 6. Så brusar vi in i tiden**
Biggan Dahlberg sång
Lasse Dahlberg piano, tvåflöjt
Ola Johansson trummor
Mikael Carlén gitarrer, bas
- 7. Gärna ville jag vara ett träd**
Biggan Dahlberg sång
Lasse Dahlberg piano
Mikael Carlén gitarrer, bas, synthar, körer
Ola Johansson trummor
- 8. Himlen tänder sina ljus**
Biggan Dahlberg sång
Lasse Dahlberg piano, chimes
Mikael Carlén gitarrer, synthar
- 9. Tänk alla miljoner år**
Biggan Dahlberg sång
Lasse Dahlberg piano, tvåflöjt
Ola Johansson cymbaler, Mikael Carlén gitarrer, bas, synthar

- 10. Jag åker pendeltåg**
Lasse Dahlberg sång, elpiano
Biggan Dahlberg sångdubb
Mikael Carlén gitarrer, stämmor, bas, programmering
- 11. Livets nödort** - musik Dahlberg/Björn Isfält
Lasse Dahlberg sång, stämmor, piano
- 12. Två burkar**
Lasse Dahlberg sång, piano
Biggan Dahlberg sång
Ola Johansson trummor, tamburin
Mikael Carlén gitarrer, bas, stämmor, synthar, programmering
- 13. Sången om Kalle**
Lasse Dahlberg sång, elpiano, orgel
Biggan Dahlberg kör
Ola Johansson trummor
Mikael Carlén gitarrer, bas
- 14. Nyss var du ett barn**
Biggan Dahlberg sång
Lasse Dahlberg piano, flöjt
Ola Johansson trummor, shaker
Mikael Carlén gitarr, bas, synth
- 15. Den jag älskar heter Örjan**
Biggan Dahlberg sång
Lasse Dahlberg elpiano, sopranino
Mikael Carlén gitarrer, bas, percussion, programmering
- 16. Vi är blommor**
Biggan Dahlberg sång
Lasse Dahlberg piano
Mikael Carlén gitarrer, bas, synthar, programmering, stämmor
- 17. Kråkbegravningen**
Lasse Dahlberg piano, sång
Mikael Carlén bas, synthar
- 18. Herden vallar sina får**
Biggan Dahlberg sång
Lasse Dahlberg elpiano, sopranino, mungiga
Mikael Carlén gitarrer, programmering, körer

Teknik och inspelning
MC-studio, Mikael Carlén, Skara 2014
Mastrad av Thomas "Plec" Johansson
på The Panic Room
Bild Bernt Franckie, Lomma
Produktion © Blåeld Musik 2014
www@blaeld.se



Biggan Dahlberg

Artist, sångare och producent med en lång rad uppmärksammade musikteaterföreställningar bakom sig, bl.a. KLIV-teatern i Lidköping, Teodok i Järfälla, "Alban-popmuffa för små hundar", Gycklarspel med häst och vagn på Österlen m.m. Allt tillsammans med Lasse...



Mikael Carlén

Ljudtekniker och musiker.
Han har stor del i tillkomsten av den här skivan.
Lusten att leka och lyssna har flödat i MC-studio!
Tack för många kreativa och roliga timmar.
Biggan & Lasse



Lasse Dahlberg

Kompositör och musiker.
Skrev också musiken till Bröderna Lejonhjärta, Trolltider och skapade ordet Bolibompa.

Biggan och Lasse

Solen hetnar och havet slår

text Barbro Lindgren, musik Lasse Dahlberg

1. Jag ligger på en äng 2,25
2. Ofattbart att det är vår 1,45
3. Solen hetnar och havet slår 2,14
4. Nu är våren här 2,11
5. Ögonblicksfångst 1,43
6. Så brusar vi in i tiden 2,35
7. Gärna ville jag vara ett träd 2,06
8. Himlen tänder sina ljus 2,25
9. Tänk alla millioner år 2,53
10. Jag åker pendeltåg 1,43
11. Livets nödtorft 0,37
12. Två burkar 1,59
13. Sången om Kalle 1,59
14. Nyss var du ett barn 3,16
15. Den jag älskar heter Örjan 2,05
16. Vi är blommor 1,54
17. Kråkbegravningen 2,23
18. Herden vallar sina får 2,41

Teknik och inspelning: MC-studio, Mikael Carlén, Skara 2014
Mastrad av Thomas "Plec" Johansson på The Panic Room
Originalbild: Bernt Franckie, Lomma

Produktion © Bläeld Musik 2014, www.blaeld.se